

Geliefd Mwana Ukundwa Kind

NIEUWSBRIEF

nummer 7 - oktober 2017

Redactie: Joke Koolhof,
dowamersfoort@solcon.nl

Collecte 15 oktober

Op zondag 15 oktober is de Werelddiaconaatcollecte voor Mwana Ukundwa; ons gezamenlijk Kerk in Actie-project in Rwanda. U mag uw gift ook overmaken op **NL20 INGB 0000 1396 31** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente, o.v.v. Mwana Ukundwa. De collecte van zondag 11 juni heeft **2.461,44 euro** opgebracht. Hartelijk dank daarvoor.

Diaconale Jongerenreis

Het was een indrukwekkende 'uitzwaaidienst' op 30 juli in De Bron, waaraan de jongeren zelf ook een bijdrage hadden. De boodschap die de moeders aan hun dochters meegaven was zo mooi en ontroerend! Inmiddels zijn de jongeren al lang weer thuis en geven twee van hen hieronder een impressie van hun ervaringen in Rwanda. Op hun weblog <https://rwanda2017site.wordpress.com> het reisverslag van dag tot dag met veel foto's.



Mwaramutse (goedendag)!

Op moment van schrijven zijn wij alweer zes weken terug, maar er is nog geen dag voorbij gegaan dat Rwanda niet in onze gedachten was. Dat een reis naar een land zoals Rwanda veel impact kan hebben hadden we van tevoren al bedacht, maar dat het zoveel indruk zou maken...

Het was heel bijzonder om te zien waar de PGA twee jaar actie voor heeft gevoerd, en wat voor een impact dat heeft (gehad) op de mensen betrokken bij Mwana Ukundwa. Bij de bezoeken aan de locaties zagen wij wat een mooi werk deze organisatie doet. Zij zorgen dat weeskinderen een normale jeugd kunnen hebben door ze bij pleeggezinnen te plaatsen. Op deze manier kunnen de kinderen een gelukkige jeugd hebben en binnen een gezin opgroeien. Niet alleen het weeskind wordt geholpen, ook de andere kinderen binnen het pleeggezin krijgen de kans om een vakopleiding te doen. Ieder kind is immers een 'Geliefd kind' (betekenis Mwana Ukundwa). Door de verschillende gesprekken die wij daar hebben gevoerd met de kinderen en jongeren konden wij horen wat voor een verschil dit maakt voor hen en hun ouders. Op deze manier hebben ze een toekomst en durven ze te dromen wat het leven hen allemaal kan brengen.



Op elke locatie werden wij ontzettend gastvrij ontvangen door de kinderen en jongeren. Zo blij en dankbaar dat wij op bezoek kwamen! Elkaar spelletjes leren ondanks een taalbarrière en ontzettend veel foto's met elkaar maken werd van beide kanten heel erg gewaardeerd. Ook werden er cadeaus uitgewisseld waar iedereen ontzettend blij mee was. Vooral veel lachen om elkaar en van elkaars aanwezigheid genieten is iets wat wij allen hebben gedaan. De home visits die wij hebben mogen maken bij jongeren van Mwana Ukundwa zullen ons bijblijven. Zij stelden hun mini-huizen open en lieten ons zien hoe het leven er voor hen uit ziet. Zij vertelden over hun zorgen en over dromen voor in de toekomst.

Een wijze les die wij hebben geleerd van de Rwandese jeugd is dankbaar zijn voor het leven, en altijd God betrekken in de keuzes die je maakt en in de verlangens die je hebt. Als je op Hem vertrouwt komt alles goed!



Onze mooiste herinnering vanuit Rwanda is niet zozeer een gebeurtenis maar een gevoel wat we kregen en wijze lessen die we leerden. Heb anderen lief, wees dankbaar, blijf hoop en dromen hebben en wees God dankbaar en durf dit te tonen aan de buitenwereld.

Wij zijn heel dankbaar dat we deze reis hebben mogen maken en dat we met eigen ogen hebben kunnen zien hoe onze inzet (en die van de gemeenteleden van de PGA-kerken) een beetje meer licht heeft gebracht in hun leven!

Rwanda zal altijd een plekje in onze harten hebben, en voor Mwana Ukundwa zullen we ons zeker blijven inzetten!

Liefs, Fleur en Irene.



Wijkactiviteiten voor Mwana Ukundwa

- Nieuwe Kerk: De sponsorloop heeft het mooie bedrag van 364,-- euro opgeleverd. Alle deelnemers hartelijk bedankt!
- Sint Joriskerk: De vrouwenvereniging spaart van september tot en met december voor Mwana Ukundwa.
- Emmauskerk: Fleur vertelt over haar ervaringen in Rwanda in de kerkdienst op 15 oktober.
- Fonteinkerk: de avondmaalcollecten tot 1 januari 2018 zijn voor Mwana Ukundwa. Een van de deelnemers vertelt over de reis in de dienst van 12 november.

Ondersteuning hiv-geïnfekteerde kinderen en opvangouders

Josephine is bij Mwana Ukundwa verantwoordelijk voor de contacten met kinderen, die geïnfecteerd zijn met hiv/aids en kindgezinnen (gezinnen die worden geleid door oudere kinderen). Ze bezoekt deze kinderen maandelijks thuis, heeft contact met opvangouders en adviseert waar dat nodig is. Voor hoge medische kosten kan men een beroep doen op de stichting. Daarnaast komen zo'n honderd kinderen elke zaterdag op het kantoor. Op deze dagen krijgen ze twee goede maaltijden en daarnaast is er tijd voor Bijbelstudie en spelletjes en leren de kinderen hoe ze om moeten gaan met hun ziekte.

Ouders die geïnfecteerd zijn worden begeleid door **Jocelyne**. Met name vrouwen bezoeken de bijeenkomsten; mannen schamen zich vaker om toe te geven dat ze geïnfecteerd zijn. Om deze vrouwen een inkomen te verschaffen, zijn er handwerkgroepen opgericht. Ze maken manden, tassen, overtrekken en schalen. Eenmaal per week komen ze op het kantoor samen. Terwijl ze bezig zijn met hun manden bespreken ze de problemen waar ze tegenaan lopen. Jocelyne geeft hen voorlichting hoe zij kunnen voorkomen dat zij anderen besmetten. Zij krijgen medicijnen tegen bijverschijnselen van aids. Mwana Ukundwa vergoedt ziekenhuiskosten en geeft hen eens per maand een voedselpakketje (suiker, maïsmeel, rijst, zoete aardappelen en zeep). Bij ziekte zorgen de vrouwen voor elkaar en voor elkaars kinderen. De verkoop van de producten zorgt voor een basisinkomen.